

JOLANDA'S *Fashion Blog*

IN VOOR EN VLAM

Trendwatcher en modestylist Jolanda Oskam maakt de balans op: waar gaat ons modehart sneller van kloppen? Het komend seizoen is dat absoluut feestkleding. Maar, lieve mensen, 'doe maar gewoon' geldt niet als je naar een event of feestelijke happening gaat.

FOTOGRAFIE PROFIELFOTO: **PETER BOUDESTEIN**
STYLING: **JOLANDA OSKAM (JOINSPIRATIONS)**

ONDERTUSSEN ZITTEN WE alweer lang en breed in het evenementenseizoen: opening hier, lancering daar, première, awarduitreiking, het houdt niet op. Vrijwel iedere avond kun je, als je je enigszins in de scene begeeft, naar een feestje waar de bubbels en cocktails rijkelijk worden geschonken. Een oer-Hollandse bitterbal hier, een oestertje of sushiroll daar, en op z'n Frans stoppen we een *délicieux canape* in ons gestifte mondje. Na afloop zoeken we een fijn restaurant op om de avond af te sluiten met comfort food en, vaak, nog meer wijn. Hoe je het ook wendt of keert: voor al die feestjes en events moet je natuurlijk iedere keer weer iets bijzonders aan het lijf dragen. En dat is precies waar ik het met jullie over wil hebben.

DOE MAAR GEWOON...

In Nederland, ook in hip en happening Amsterdam, zijn we er een ster in om 'gewoon' maar iets uit de kast te trekken. Zeker als er geen dresscode wordt vermeld. Tip dus aan allen die invites versturen: vermeld altijd een dresscode, zodat je in ieder geval aangeeft wat je van je gasten verwacht en wat voor soort feestje het is. Een dresscode impliceert uiteraard dat je je daar dan naar kleedt. Word je uitgenodigd voor een galadiner, dan is de dresscode 'black tie' oftewel een lange avondjurk. Je laat het dan wel uit je hoofd om een spijkerbroek te dragen. Dresscode 'party' zie ik ook geregeld op een uitnodiging staan en dat betekent: een heerlijk dress-upmomentje. Eindelijk kun je dat glittertje, zijden jurkje of glitterpak aan. Goede hak eronder, clutch (je weet wel: zo'n klein tasje dat je nonchalant in de hand vasthoudt) en partymake-up ontbreken natuurlijk niet. Althans, dat mag ik hopen, want af en toe krommen mijn teentjes zich in mijn stiletto's als ik arriveer op een feestje. Een basic skinny, comfortabele schoen en simpel truitje lijken tegenwoordig de invulling van 'party', die ik niet helemaal kan plaatsen. Om over de tas maar niet te beginnen: je shoppingbag meenemen naar een awarduitreiking? Ik snap er niets van en ben serieus benieuwd of de dames in kwestie daarmee uitstralen wie ze het allerliefst willen zijn?

'Doe maar gewoon' geldt niet als we naar een feestje of event gaan lieve mensen. Dit is een moment om jezelf extra zichtbaar te maken en dit laat je dus met je kleding zien. Vergeet namelijk niet dat



tijdens die events, soms ongemerkt, ontzettend veel zaken worden gedaan. Netwerken heet dat. En als je bedenkt dat in minder dan drie seconden jouw uitstraling bepaalt hoe anderen jou zien, en dat je kleding daar een enorm belangrijk element in is, zou ik toch net iets langer nadenken over wat je aantrekt. Gelukkig zie ik ook een heleboel prachtig gestylede dames, van wie de een meer klassiek en de ander hip trendy. Stijlvol jezelf zijn en jezelf laten zien hebben zij in ieder geval goed begrepen.

CREATIEF MET KLEDING

Ja ja, Jolanda, dat klinkt allemaal heel makkelijk, maar hoe doe je dat zelf dan? Ook al heb ik als stylist 'creatief met kleding' op mijn voorhoofd staan, zelfs ik denk weleens: pff, wat trek ik nu weer aan? Immers, twee keer dezelfde outfit dragen is is een no go, zeker met al die flitsende fotografen in de buurt.

Dat dilemma begint al 's ochtends, want vaak ga je van kantoor of meeting rechtstreeks door en heb je niet altijd tijd om iets anders aan te trekken. Voor een zakelijk feestje is een simpele truc bijvoorbeeld: wisselen van schoeisel, tas en top. Jasje uit en natuurlijk de make-up wat extra aanzetten. Maar soms ontcom je er niet aan om je om te kleden. Zo sta ik geregeld in een toilethokje voor een kledingwissel. Is even wurmen zo nu en dan, maar ja lieve dames, we moeten er iets voor overhebben. En stiekem is het toch echt heel leuk als je dan getransformeerd terugkomt en de wows en ohs en ahs je om de oren vliegen. Dan zit het met jouw uitstraling en eerste indruk wel goed die avond.

Mijn klanten verkeren in een wat luxere positie omdat zij het voorrecht hebben dat ik voor ze op pad ga om de perfecte outfit te scoren. Voor klanten die regelmatig acte de présence mogen geven plan ik dan dat shoppen vaak ver vooruit, inclusief een doorpas, zodat ze op de dag zelf precies weten wat ze gaan dragen. Helemaal in sync met wie ze zijn, willen uitstralen en de gelegenheid. Heerlijk toch?!

Uiteraard kun je dat zelf ook doen. Scheelt een heleboel stress op de dag zelf. Want een gehaaste en gestreste uitdrukking is niet al te charmant voor een eerste indruk. Zelfs niet als je incrowd bent.

SHAKE THAT PARTY SQUAD

Je moet de boel opschudden, is een statement van Angela Missoni die ik onlangs las in *Grazia*, een van mijn wekelijkse fashion doses. Wat mij betreft heeft de modeontwerpster helemaal gelijk. Stap uit je comfortzone en vaste kledingpatronen, juist tijdens al die te gekke feestjes en events. Ook de komende feestmaand. Niets is leuker dan terug te gaan naar dat gevoel van toen je een klein meisje was en de verkleedkist van je oma jouw schatkist was, waar je eindeloos nieuwe looks mee kon creëren. Waan je terug in de tijd en kijk met die bril rond in je favoriete of eigenlijk juist eens andere modezaken en boutiques om die sparkle van toen toe te passen op je outfit van nu. Dus geen cliché little black dress, maar een glansje, bordeaux of felrood en wat te denken van geel. Oké, ik geef toe: dat moet je durven en staan, maar dames wat een entree maak je ermee.

Mix prints, waarbij je er dan wel voor zorgt dat ten minste één kleur in beide prints terugkomt. Of kies voor een renaissancelook à la Gucci met vooral veel kleur, barokelementen, glans en velvet. Ook een leuke disco fever in een zilveren of gouden lamé blouse of sparkling dress. De schoenen mogen dan best weer een plateaukje hebben. Vuurwerk gegarandeerd.

Laat vooral je vrouwelijke silhouet zien en straal uit wat je wilt uitstralen. Iedere dag en voor elk event heb jij de keuze om jezelf zichtbaar te maken met jouw look. Kijk naar jezelf in de spiegel. Als je denkt: yes, I am looking damn good dan straal je. Doe je dat niet, duik dan nog even je kast in want beter fashionably late dan slecht gekleed. Ik zie je graag stralend en wel tijdens een volgend event.

P.S. Op Instagram (@joinspirations) geef ik dagelijks stylinginspiratietips. /



Pailletten jumpsuit FashCrash.



JE SHOPPINGBAG MEENEMEN NAAR EEN
AWARDOUITREIKING? IK SNAP ER NIETS VAN...